

DE NEDERLANDSCHE ANCHORITES
(THE NETHERLANDS ANCHORITES)
OPGERICHT 25 OKTOBER 1944



Nieuwsbrief – Nieuwjaarsboodschap van de Schipper

Waarde Broeder Anchorite,

Het einde van het jaar is in zicht. Zoals immer hebben wij met zijn allen weer een bewogen jaar achter de rug. In 2022 werd de wereld geconfronteerd met de inval van Rusland in de Oekraïne en deze strijd woedt helaas, bijna 2 jaar later, nog in alle hevigheid voort. Daarnaast is er een nieuw conflict tussen Israël en Hamas bijgekomen, een strijd die inmiddels ook wordt gevoeld op de zeeën rond het Arabisch schiereiland, met aanvallen op de scheepvaart door Houthi rebellen en Somalische piraten die beide vermoedelijk rechtstreeks worden aangestuurd door Iran.

In Nederland woekert de inflatie voort. Alhoewel veel lager dan in 2022, blijft deze met 4,1% voor heel 2023 hoog en is onze economische groei met 0,1% in 2023 laag. De verkiezingen van afgelopen november laten een duidelijke ruk naar rechts zien en dientengevolge liggen mogelijk forse koerswijzigingen op het gebied van klimaat, migratie en gezondheidszorg in het vooruitzicht.

Daarnaast worden we al sinds de corona epidemie geconfronteerd met het feit dat het globale economische systeem nog steeds niet stabiel genoeg is om verstoringen in de wereld makkelijk te kunnen opvangen. Hierdoor laat het systeem nog steeds flinke scheuren zien. Onze afhankelijkheid van goederen van buiten Europa maakt dat wij kwetsbaar blijven voor verstoringen van de *sea lines of communication*.

Ondanks dit alles zijn er natuurlijk ook positieve punten op te noemen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de versnelde overgang naar duurzame energie, en het feit dat onze economie ondanks de oorlogen en een krappe arbeidsmarkt toch lichtjes blijft groeien, naar verwachting ook in 2024. En dan heb ik het nog niet gehad over onze Vereniging die ons ook dit jaar weer vele positieve dingen heeft gebracht. Daarom blik ik graag met u terug op 2023 en vooruit naar 2024, met wat wij als Bestuur het komende jaar voor u in petto hebben.

Eerst een korte terugblik.

- Ook dit jaar hadden onze causerieën uiteenlopende thema's en werden zij verzorgd door een scala aan causeurs. Een overzicht van alle causerieën is als volgt:

- 2 februari: (Nieuwjaarsborrel) thema: 'Van Strategie naar Realiteit – ontwikkelingen en uitdagingen in de transitie naar *'remote operations'* door (inmiddels) Broeder Ivar Josselin de Jong
- 29 maart: 'De invloed van de mens op klimaatverandering' door Broeder Henk ten Hoopen
- 11 mei: 'De toekomst van de visserij op de Noordzee' door (inmiddels) Broeder Anton Dekker
- 2 juli: *Blessing of the Sails ceremony* en bijwonen varende Sail-out van deelnemende schepen aan Sail Den Helder 2023 a/b Zr.Ms. Tromp op het Marsdiep vanuit de haven van Den Helder
- 31 augustus: 'Mijn ervaringen bij bescherming van schepen en infrastructuur tegen onheil van buitenaf' door Broeder Maurits Westerbeek van Eerten
- 10 oktober: 'Perspectieven op innovatie in de maritieme sector' door (inmiddels) Broeder Peter van Terwisga
- 9 november: '*Green House Gas Reductions, state of the art and market developments*' door Broeder Pieter 't Hart
- 8 december: 'De oude kunst van het navigeren in de Polynesische Archipel' door oud-Schipper Alex van Binsbergen.

Al met al hebben we u in 2023 een behoorlijk programma kunnen voorschotelen en durf ik hier te stellen, wetende wie wij al op de rol hebben staan, dat 2024 ons in dit opzicht ook niet teleur zal stellen.

Helaas is een aantal broeders ons dit jaar ontvallen. Op 8 januari ontviel ons Broeder Jan Weissink en diezelfde maand, op 26 januari, overleed Broeder en oud-Generaal-majoor der Mariniers Willem van Breukelen na een lang ziekbed. Ook werden wij dit jaar geïnformeerd over het overlijden van oud-broeder Professor Sjoerd Hengst. Tijdens onze causerieën hebben wij stilgestaan bij hun overlijden en hen kort gememoreerd.

Onze Broederschap is dit ook jaar behoorlijk gegroeid. Dit blijft nodig omdat een vereniging zoals de onze makkelijk ineen kan zakken. Daarom is het 'groei-offensief' voortgezet en hebben wij dit jaar de volgende acht (één minder (!) dan in 2022) Broeders in ons midden mogen verwelkomen: Anton Dekker, Ivar Josselin de Jong, Ruben Kalisvaart, Harm Kappen, Richard Keulen, Jorne Langelaan, Harald van Rijn en Peter van Terwisga.

Helaas heeft een aantal Broeders onze Vereniging om verschillende redenen vaarwelgezegd. Uiteraard begrijp ik hun beweegredenen daartoe, maar betreur ik hun vertrek zeer. De navolgende Broeders noem ik hierbij: Nanda Overdevest, Roemer Bogaard en Rob Verkerk.

Dan een aantal zaken die ik graag onder uw aandacht breng:

- In 2024 loopt mijn zittingstermijn als Schipper af. Vorig jaar is die met 1 jaar verlengd conform artikel 5 van het Reglement. Het voornemen van het bestuur, dat tijdens de ALV formeel zal worden ingebracht, is dat Stuurman Markus van der Laan het voorzitterschap (met inachtneming van artikel 5b het Reglement) van mij in november zal overnemen, na de viering van het 16^e lustrum van de vereniging. Mocht u hier op voorhand bezwaar tegen hebben dan verzoek ik u dit bij de Bootsman-Schrijver bekend te stellen.

- Onze eigen website (zie <https://www.anchorites.nl/>) is gedurende het gehele jaar onderhouden met onder meer foto's van onze bijeenkomsten.
- De kwaliteitsdas is begin dit jaar ontvangen en cf. het besluit van de ALV gratis verstrekt aan alle broeders. Nieuw aangenomen broeders betalen bij aanneming € 32,50 voor de aan hen uitgereikte das.

Vooruitblikkend naar 2024. Als Bestuur hebben wij reeds een aantal data vastgelegd voor onze evenementen en causerieën. Noteert u alvast de volgende data (alle onder voorbehoud):

Donderdag 18 januari	<u>Nieuwjaarsborrel</u> en -causerie te Rotterdam. <u>Aanvang 17.30</u> uur. Het bestuur biedt u het aperitief aan. <u>Thema causerie</u> 'De effecten van klimaatverandering op de internationale veiligheidsconstellatie' door gastspreker Ben Bekkering)
Donderdag 28 feb (onder voorbehoud)	Causerie te Amsterdam (afhankelijk van beschikbaarheid Scheepvaartmuseum)
Donderdag 4 april	Causerie te Rotterdam. Tevens Algemene Ledenvergadering.
Donderdag 23 mei (onder voorbehoud)	Causerie te Amsterdam (afhankelijk van beschikbaarheid Scheepvaartmuseum)
Donderdag 4 juli	Causerie te Rotterdam
Donderdag 5 september (onder voorbehoud)	Causerie te Amsterdam (afhankelijk van beschikbaarheid Scheepvaartmuseum)
Zaterdag 26 oktober	Causerie en diner met partners in Vlissingen, viering 80-jarig bestaan van de Nederlandsche Anchorites
Donderdag 12 december	Causerie te Rotterdam

Op zaterdag 26 oktober vieren wij het 80-jarig bestaan van onze vereniging. Wij willen dit groots aanpakken en inmiddels is hiervoor een comité onder leiding van de Schout aangesteld dat invulling aan dit evenement zal geven. Hoogstwaarschijnlijk zal ons lustrum in Vlissingen worden georganiseerd met dag en avondactiviteiten. Gekeken wordt of er ook een aantrekkelijk overnachtingsarrangement kan worden toegevoegd. Het idee is om hier ook partners voor uit te nodigen. Noteert u deze dag alvast in uw agenda!

Tot slot rest mij u namens het Bestuur u en de uwen alle goeds voor 2024 te wensen. Opdat het weer een prachtig (Anchorites)-jaar mag worden!

Matthieu Borsboom

w.g.

**Vice-Admiraal b.d.
Schipper van de Nederlandsche Anchorites**

